

# Een verrukkelijke maaltijd

arranged by CHARLES WOOD

English traditional carol  
tekst: Xandra Mizée

Kijk eens: een ver-ruk-ke-lij-ke maal-tijd, nu word ik weer blij. Al-le ding-en die mijn o-ma  
Ro-de ui-en aan een streng ge-re-gen, een ko-pe ren pan. Op het aan-recht staat een kom met  
Als het Kerst-mis was dan braad-de o-ma, een vet-te ka-poen. Stoof de peer-tjes in de zoe-te

7

al-tijd weer maak-te voor mij. Soep van ro-de geu-ri-ge to-ma-ten met wolk-jes room O met  
deeg en wat melk in een kan. Aan de keu-ken-ta-fel met het zeil-tje krijg ik een kop thee. En een  
wijn zo-als o-ma's dat doen. Bui-ten bij de ho-ge ou-de mu-ren klonk: E-re Zij God. Want dan

14

Refrein

o-ma nog een keer te pra-ten is waar ik van droom. In de keu-ken van mijn o-ma bij het  
dik-ke cho-co-la-de wa-fel mis-schien zelfs wel twee.  
zong-en al-le goe-de bu-ren een Kerst-lied tot slot!

21

gloei-en-de for-nuis. Bij de geur van foe-lie en ka-neel daar was ie-der-een thuis.