

Eenzaam was de weg

Muziek: G. Puccini
Tekst: Xandra Mizée

Grootmoeder:

Een-zaam was de weg die jij moest lo-pen. Huis noch

6

haard noch hulp om op te ho-pen. Eind'lijk mag ik jou ver-war-men, kom naar bo-ven en kruip in mijn

11

Meisje:

ar men. Strak-jes gaat het stok-je uit en sta ik hier weer in mijn een-tje

17

Solo Tinwhistle

bui - ten.

21 Grootmoeder:

Kom pak mijn hand kijk niet meer naar be - ne - den.

25

Kom naar mijn zoe-le land, van vreug - de van vre - de

28 Meisje: (*Mismoedig*)

Als het licht - je zo uit - gaat ben je dan ver - dwe - nen?

31 Grootmoeder:

Jouw licht - je gaat nu be - ne - den do - ven. Je zweeft om - hoog gaat

34 Meisje: (verheugd) ³

langs het pad naar bo - ven Je was toch

dolce

36

dood, jij, maar nu kom je me ha - len Nooit zag ik jou zo

39 Samen:

stra - len Nooit doet de win - ter mij van kou nog

41

be - ven 'kga hier van - daan weg uit dit kleu - mend

43 Meisje:

le - ven. Weg uit dit kleu - mend le - ven. Ik zwaai al - leen nog

46 Meisje:

e - ven Ik zwaai nog e - ven. Dag klein plant - soen - tje met je ou - de

50

bo - men... Dag ka - the - draal waar ik vaak zat te dro - men

53 Samen:

Wel - bedanktwel - bedankt, vaarwel. Vaarwel. Vaar wel