

Jubelen en Juichen, bijeenkomst 9/12'23



Het gezang *Gaudens gaudebo* is het introïtusgezang van 8 december, het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Anders dan veel mensen denken heeft 'onbevlekt ontvangen' niets te maken met de maagdelijkheid van Maria. Het 'onbevlekt' slaat op de erfzonde, dus de paradijsvloek. De erfzonde is in alle mensen, behalve in Maria en Jezus. 'Maria onbevlekt ontvangen' betekent in feite dat de moeder van Maria (Anna) op dat moment in verwachting raakte van een dochter die niet met de erfzonde belast was. De geboorte van Maria wordt negen maanden later, dus op 8 september, gevierd. Men redeneerde dat de moeder van de Messias zonder enige smet geweest moest zijn.

In sommige kerken in de oudheid en de vroege middeleeuwen vierde men al het feest van de onbevleete ontvangenis, hoewel dit geloofspunt pas in 1854 door de kerk als dogma is bevestigd.

De concensus over de onbevleete ontvangenis kwam niet zonder slag of stoot; er is eeuwenlang over gesteggeld door de maculisten contra de immaculisten!

Maar toen het eenmaal een feit was werd dit afgekondigd met de volgende waarschuwing:

Zouden er lieden zijn - wat God verhoede - die in hun hart iets anders menen dan dat Wij hebben gedefinieerd, dan moeten zij erkennen en voortaan weten dat zij door hun eigen rechtspraak zijn veroordeeld, schipbreuk in het geloof hebben geleden en van de eenheid van de Kerk zijn afgevallen en dat zij bovendien, mochten zij het wagen datgene wat zij in hun hart menen mondeling of schriftelijk of op welke wijze dan ook tot uitdrukking brengen, door hun eigen toedoen de door het recht vastgestelde straffen oplopen."

Gaudens gaudebo vertaling (Jesaja 61: 10)

Ik jubel en juich om de Heer
Ik verheug mij uitbundig om mijn God
Want Hij heeft mij bekleed met het gewaad van het heil
Mij gehuld in de mantel der gerechtigheid
Zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.

psalm 30

Ik zal U, Heer, verheerlijken, want U hebt mij gered
En mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde.

Gloria Patri (kleine doxologie):

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

O *Sapientia* is één van de zeven O-Antifonen die in de week vóór kerstnacht gezongen worden vóór en na het Magnificat.

O *Sapientia*, vertaling:

O Wijsheid,
Voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste
Gij strekt van eind tot eind en beschikt alles sterk en genoeglijk
Kom, wijs ons de weg van de voorzichtigheid.

Magnificat vertaling :

Mijn ziel prijst de Heer, omdat Hij heeft omgezien naar de nederigheid van Zijn dienstmaagd;
Want zie, voortaan zullen alle geslachten mij zalig prijzen, omdat Hij grote dingen voor mij
heeft gedaan

Hij Die machtig is, en heilig is Zijn naam, en Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht
voor wie Hem vrezen.

Hij heeft de kracht van Zijn arm getoond,

En de hoogmoedigen uiteengejaagd.

Hij heeft machtigen van de troon gestoten en eenvoudigen verhoogd.



Hij heeft hongerigen met gaven
overladen, en rijken met lege
handen weggestuurd.

Hij heeft Zich het lot van Israel,
Zijn dienaar, aangetrokken
Zich Zijn barmhartigheid
herinnerend,

zoals Hij tot onze vaders heeft
gesproken,

Tot Abraham en zijn nageslacht
in eeuwigheid.

Eer aan de Vader en de Zoon en
de heilige Geest

Zoals het was in het begin, en nu
en altijd en in de eeuwen der
eeuwen.

Amen.

Fijne Feestdagen en tot ziens in 2024!