

# Tot de Maagd een Engel kwam



- 1 Tot de Maagd een engel kwam  
'Gegroet, der Maagden Krone!  
Vrouwe, wees verheugd, God zal  
Uw puurheid hoog belonen

Het heeft de Lieve Heer behaagd  
Dat Gij, o uitverkoren Maagd  
Zijn Zoon, de Redder, dragen zal en baren  
En toch zult blijven maagd  
O Poort des Hemels, zulks heeft  
De Lieve Heer behaagd'

- 2 'Hoe kan ik, onaangeraakt  
Nieuw leven in mij dragen?  
Hoe kan ik mijn dure eed  
Van puurheid ooit versagen?'

'Alles vermag de Lieve Heer  
Wonderen doet Hij, keer op keer  
Wees blij gerust, Uw schone ongereptheid  
Vindt bij de Heer een kluis  
Een zoon zult Gij gaan baren  
En maagd tóch blijven, kuis'

- 3 'Door uw stem spreekt God tot mij'  
Zo sprak de Lieve Vrouwe  
Dienstmaagd ben ik, nederig  
In Hem is mijn vertrouwen

Uw hoge roep heeft mij geleid  
Zijn wil heeft gij mij thans gezeid  
Verlangend ben ik om te zullen aanschouwen  
Dit woord in tastbaarheid  
Zo God mijn Heer, mijn Herder is  
Zeg ik: Ik ben bereid!'

- 4 Glorie, glorie, Moeder Gods  
Gij Hoedster van de vrede!  
Vreugdebron der engelen  
Der mensen, hier beneden!

Bid voor ons, Vrouwe, bij Uw Zoon  
Wees onze voorspraak, onze woon  
En toon ons onze zonden, Vrouwe,  
Was ons schoon van onze aardse reis  
Opdat wij blanker zijn dan sneeuw  
Voor 't hemels paradijs