

## Als de oogst binnen is.

Bijeenkomst Gregoriaanse Kring 7 september 24

Soms wordt er in de kerk een dankzeggingsdienst gehouden voor de vruchten der aarde, oftewel de oogst. Deze oogstdankzeggingen worden i.h.a. gehouden vanaf eind september t/m begin november.

Onder de kop ‘*Post collectos fructus terrae*’ kun je achterin het Graduale Romanum de gezangen vinden die dan gezongen horen te worden. Binnen het Joodse geloof zien we iets vergelijkbaars: het loofhuttenfeest, dat van oorsprong het feest van de laatste jaarlijkse oogst is en dat dus in oktober gevierd wordt. De andere oogstfeesten zijn pesach (eerste gerstooft) en sjavoet (eerste oogst van tarwe en vruchten). Later hebben deze feesten een meer historisch/religieuze invulling gekregen.



Joseph Anton Koch – *Landschaft mit Ruth und Boas* (1823–1825)

De belangrijkste verhalen uit de bijbel zijn vaak verhalen waarbij voedsel een grote rol speelt:

- 1: De appel van Eva
- 2: Het bord linzen van Jacob en Esau
- 3: Het mirakel van de 5 broden en 2 vissen
- 4: Het laatste avondmaal

Dan hebben we nog Noach, die niet alleen die boot maakte, maar die ook de eerste wijnbouwer was. De naam Noach betekent: trooster. Immers: *Het is de olie van de druiven die de droefheid doet verstuiven*. In de bijbel zijn voedsel en spiritualiteit geen gescheiden zaken; ze zijn één. In de tekst van het gezang *De fructu* is dat heel goed te zien. Ook de betekenis van brood en wijn spreekt voor zich.

Het begrip ‘oogst’ is een heel wijds begrip; de vruchten plukken van .....(vul maar in) biedt ruimte voor velerlei invulling. Dat kan zijn: een studie, het opbouwen van een gezin, een promotie, maar ook een dieper zelfinzicht of meer zielenrust, om maar wat te noemen. Soms is er sprake van een misoogst: wie wind zaait zal storm oogsten!

### **introitus**

Audivit Dominus, psalm 29 (eigenlijk 30) 11 en 2

*De Heer heeft geluisterd en Zich over mij ontfermd  
Hij heeft mij terzijde gestaan met Zijn hulp.  
Hoog eer ik U, Jahwe, want Gij hebt mij aanvaard  
En mij niet aan mijn vijanden overgeleverd.*

### **graduale**

Laetatus sum psalm 121 (eigenlijk 122) 1, 7

*Ik ben verheugd over wat mij gezegd is:  
Naar het huis des Heren zullen wij gaan  
Vrede zij binnen Uw macht  
En overvloed binnen Uw torens*

(‘vrede zij binnen Uw muren en overvloed binnen Uw sterkten’)

Het beroemde tarotspel heeft deze kaart, die een treffende overeenkomst vertoont met het onderwerp en zelfs ook met de bovenstaande psalmtekst. De betekenis van deze kaart is, kort samengevat: oogst, prestatie, loon voor hard werk. Vreugde en feest omdat de gewenste resultaten bereikt zijn. Bedenk wel dat het ‘harde werken’ ook hier kan verwijzen naar een psychisch proces!

Alleluia Qui pos uit psalm 147:14

*De Heer schenkt vrede aan uw land en verzadigt u met bloem van tarwe.*

### **Communio**

De fructu psalm 103 (eigenlijk 104) vers 13, 14, 15, 1, 2

*Met de vruchten van Uw schepping, Heer, wordt de aarde verzadigd:  
Gij laat de aarde brood voortbrengen en wijn die het hart van de mensen verblijdt.  
Olie om het gelaat te zalven en brood dat het hart van de mens sterkt.*

*Loof, mijn ziel, de Heer,  
Heer, mijn God, hoe ontzaglijk zijt Gij  
Gehuld in een mantel van licht  
De hemel spant gij als een tentdoek...*

